

בודדים במדבר

קבוצת בחורים מוצאת עצמה אבודה
בכਬיש הבקעה ובע שעה לפני כניסה השבת
ובתוך השממה, הם מגעים למקום מסתורי ונוטש
לכואה...
אבל זהן, רק לכואה...
המציאות תעמיד אותם בפני הפתעה של חייהם...
סיפור שלא תאמין שאכן התרחש...

הסיפור שלי יישמע דמיוני ומופרך, ואכן יש בו מוטיבים שחורים מעת מההיגיון, אך הוא אמיתי במאה אחוז וגם ניתן לבדוק.
היה זה לפני כחמש שנים.

היהתי בחור ישיבה מבוגר יחסית, בן 24. למדתי בישיבת התפוצות של הרב גולדשטיין שליט"א.

החדר שלנו היה חדר שהייתי מążל לכל בחור ישיבה - הייתה זו דירה המשקיפה על מצודת דוד ועל העיר העתיקה - מחוזה המרחיב את הדעת. חשבנו שהנוף הזה הוא הכל כסום שנראה אי פעם, עד שהגיע הסיפור. היה זה בליל שישי, בחול המועד סוכות. נסענו יחד לטבריה. התפלנו על קברו של רבי מאיר בעל הנס, ישנו באיזושהי אכסניה פשוטה, ארגנו לעצמו אוכל ונ酣נו מאד.

היהתי אז נג טרי ושכרנו איזו "סובארו אברכים" בכמה גドושים. מובן שהתחלקנו בכיסף - לשכירות, לדלק ולאוכל,ומי שלא ראה בחורי ישיבה שאינם נתמכים על ידי הוריהם מתחלקים בכיסף, לא ראה קטעות כלכלית

מיימי. זה כמעט לחשב כמה נגיסות אתה נוגס בחלה ולהתוווכח על זה, כמובן בידידות ובהבנה, כי כל אחד חי על השקל, פשוטו ממשעו.

אגב, כולנו היינו תפרנים בני תפרנים. השתדלנו שלא לנצל את הורינו, והאמת שלא היינו ממש צרייכים להשתדל. הדבר היחיד שהיה להורים שלנו בשפע הואروب, ומכיון שאנחנו עצמנו היינו משופעים בחובות, לא היינו להוטים יתר על המידה אחר המוצר הזה ואימצנו את הכלל של "איש בחובותיו יהיה".



יום שישי הגיע, ואני צריכים לחזור לישיבה כדי לשחות בה בשבת חול המועד סוכות.

כאן עשינו טעות ראשונה. יצאנו די מאוחר - שלוש שעות לפני כניסה השבת בירושלים, כשהdroך היא שעתיים וחצי.

שוכנסנו לרכב, התעוררה השאלה באיזו דרך לנסוע. הדרך הקצרה והפשוטה היא כביש שש. אבל נחש מה? הנסעה בכביש שעולה איזה חמישים שקל, ובכבודו ארבעה בחורים תפרנים, חמישים שקל הוא סכום שווה להתוווכח עליו ואפילו לעורך הצבע השותפים ברוב קולות מוחץ לטובה כביש הבקעה, שכמה שהוא כביש הבקעה, על כל המשתמע מכך, הוא לא עולה חמישים שקל. או כך לפחות חשבנו.

מכיוון שהייתי נаг חדש ומשום שהרכב היה רכב ישן, קרו שני דברים:

1. שכחתי שם רכבים צריכים לשותה מים.

2. רכב ישן נוטה להתחمم מהר יותר מרכב חדש (אולי בגלל קנאה או שהוא) ולכן הוא שותה יותר מים.

נסענו בכביש הבקעה, עברנו את בית שאן. הרכב, שככל הנראה היה צמא גם כן, עשה צמא יותר ויוטר בחום הנורא של כביש הבקעה, ולפתע הוא השמיע מספר קולות מהאה ולאחר מכך נמלך בדעתו וכבה.

פתחנו את מכסה המנוע, וראינו עשן יוצא מאזור הרדייאטור. אחד מatanנו, חכמולוג במילוי, אמר שכדי לפתח את הפקק, זהה מעשה די דומה

לפתיחה סיר לחץ. וכשפתחנו, יצא ענן קיטור חם, שرك בנס לא פגש את הפרצוף שלי. התחלנו למלא מים, אבל הרכב היה כל כך לוהט, שהמים התיבשו. אנחנו מוסיפים עוד ועוד, ואגב כך מציצים בשעון ורואים שמחזית השעה שלקחנו כמקדמה - פרחה ונעלמה לה, וכי הדרך היחידה להגיע לירושלים לפניו כניסה השבת היא להיכנס ולנסוע עת.

להיכנס יכולנו. בדקנו את זה. אבל להתנייע לא יכולנו. בדקנו גם את זה.

אנחנו מסתכלים אנה ואנה, ורואים חול מקדימה, מאחורה ומשני הצדדים. רק חול וחול, ועוד מעט שבת, ואנחנו? חול.

❖

בשלב זה מתקרב אליו רועה צאן ערבי.
 אחד מבני החבורה אומר: "אתם יודעים שאנחנו פחות או יותר ברשות הפלסטינית".
 אני בטוח שם הוא היה מוצא משפט יותר מלחץ מזה, הוא היה אומר אותו.

הרועה שואל: "תגידו, אתם רוצים לקנות כבש?"
 האמת, שמעולם לא הוציאו הצעה כל כך לא נכונה במקום כל כך לא נכון ובזמן ה כי לא נכון. "לא, אדון", אמרנו במקלה, "אנו לא זקנים כרגע לככש".

"זה יעלה לכם רק 3000 שקל".
 לך תגיד לו שרבנו קודם על 12.90 שקל לאדם.
 "לא, אדון".

האיש ראה בסירובנו עידוד לפתיחה משא ומתן.
 ."1000"
 "לא, אדון".

"200".

"לא, אדון".

הוא ירד ל-20 שקל, ובסוף נחמה, אחד החברים, שלף שטר של 20 שקלים ו אמר לו: "יאלה, תשאיר את הכבש ותן לנו להסתדר".
הערבי השאיר את הכבש והלך.

❖

עמדנו ליד הרכב והסתכלנו עליו בעיניהם מASHIMOT: "או יש לך 20 שקל, אה?"

יצוין, כי הוא היה זה ש אמר שלא נשאר לו אפילו שקל, וב עצמי גרם לפירמידה ששםה "כביש שש" להתומות.

"התכווני שאין לי שקל בשבייל כביש שש", הצדיק.

"ובшибיל כבש שאין לנו מה לעשות אותו יש לך 20 שקל?"

"תגידו, אתם בסדר? אתם יודעים כמה עולה כבש? איזה עשרה אלפיים שקל".

"יופי לך, ומה תעשה אותו?"

"אין לי מושג", אמר. "יש לך סחורה של עשרה אלפיים שקל בעשרים שקל - אתה קונה".

"מה שתגיד", אמרנו.

"מה עושים עכשו?" שאל מישהו.

הצינו בשעון. שעה לכינית שבת. בשלב זה, אופציית ירושלים ידיה מהפרק. כתע צרייך לחשב איפה עושים את השבת. במקום הזה, לא רק בלתי אפשרי אלא פיקוח נפש מצד המשקוף הקופחת וזה עוד לפני שאנחנו לוקחים בחשבון את הרשות הפלסטינית.

❖

לפתע מגיע רכב של משטרה.

יורד קצין ואומר: "יש איזה בנאדם שהتلונן שגנבתם לו כבש".
"מה ??? אנחנו אומרים. "לא גננו. קנינו".

"קניתם, אה ? בכמה ?"

"בעשרים שקל", ענה הקונה, ומלוי לחשוב אפלו, قولנו התפוצצנו
מצחוק, כולל הקצין.

"אמיתי", צועק נחמה ומתייל לתאר את המשא ומתן. מזלו שאיש לא
שמע אותו, כי قولנו זהה.

"עזוב", אני אומר לקצין. "קח את הכבש, אין לנו מה לעשות אותו, יש
לנו בעיה. נתקענו כאן ולא ניתן לעשות את השבת".

"זהו לא לוקח שום כבש", אומר נחמה, "אני קניתי אותו".

"הבנתי אותך", אומר הקצין, שאפלו לא ספר את נחמה. "גנבתם כבש
וכעת אתם מצפים שאני אעזר לכם ?"

"לא גננו שום כבש", אמרתי, "אבל בגודל זה מה שאני מבקש מכם,
ואתך יודע מה ? נראה לי שימושים הגיא הערבי הזה, כי בלי התלונה שלו
לא הייתה כאן, אנחנו היינו באמת נתקעים בשבת".

"איך שאני רואה את זה, אתם עדרין תקועים בשבת", עונה הקצין
בציניות.

"לא נכון. אנחנו גננו כבש ואתה צריך לעזור לנו ולשים אותנו
במוצר. לפחות תהיה לנו קורת גג בשבת, אתה לא יכול להשאיר אותנו
כאן".

❖

"תן לי לחשב", אומר הקצין. "הכיוון הוא לא לעצור אתכם, אלא
לקחת את הכבש ולהחזיר".

לאחר מכן התבBOR, שזהו תכיס של הרועים. הם 'מוכרים' כבש במחיר
/apps, בדרכ כלל BC-500, ולאחר מכן מתלוננים. מכיוון שאסור להסיע

כבשים במכוניות, המשטרה ליקחת את הכבש ומשאייה אותו על הכבש, והרועה נשאר עם כבש ועם 500, או במקרה המוחדר שלנו - 20...
הקצין אומר: "האמת, אין שום יישוב כאן בסביבה. אז תשאירו כאן את הכבש ואתם יכולים להמשיך לנסוע".
"אנחנו לא יכולים לנסוע", אמרנו לו, "האטו היה צמא ואחר כך מה מצמא".

"תנ' לי לחשב", אומר שוב הקצין. נראה היה שהוא מהסס ולאחר מכן אמר: "תקשיבו, יש איזה מקום, לא על אחריותי, עשר דקוט מכאן, לא מקום שאני ממליץ לאיש, אבל נראה לי שאין לכם ברירה. יש כאן איזה יישוב שגרים בו שני אנשים. זוג. הם די, איך לומר, תמהוניים, אבל אם שאלתם על מקום להיות בו בשבת - אולי שם תמצאו".

❖

זה נשמע מפחיד. מקום מבודד... שני תמהוניים... בדמיוני רأיתי את גופותינו מושלכות בשדה... לצד מאות גופות במהלך השנים..."

"מצד שני", נחמיה אומר, "מה יש להפSID? נלך ונראה..."

"אני אקשר את האטו שלכם לרכב שלי ואסיע אתכם עד המקומות, כמעט", אומר הקצין.

הוא הוציא כבלים, ולאחר מכן קשר את הרכב שלו לשכנו בצורה מאוד מרושלת.

נכנסנו לרכב שלו בצפיפות, וזה נחמיה אומר: "רגע, הכבש שלי".

"הכבש שנגבת, התכוונת".

"לא גנטתי, كنتי בעשרים שקליםים".

הקצין כבר לא התוווכח. "טוב, תעמידו אותו על תא המטען הפתוח ברכב שלי, מוקוה שלא ייפול".

העמדנו את הכבש ויצאנו בנסעה איטית.

לאחר עשר דקות לפטע הוא עומד בשומקום. "תלכו איזה רבע שעה בכיוון זהה, תראו שם משחו כמו נווה מדבר. שם נמצא המקום".

"אין שם שלט?" שאלנו.

"היה. מקרטון. אבל מדי פעם גונבים אותו".

זה נשמע כמו שזה נשמע.

אבל מצד שני, איזו ברירה יש לנו?

ירדנו מהרכב, הורדנו את הכבש, הודיעו לקצין, שנראה מודאג אפילו יותר מאתנו, והתחלנו לכתה ל...>.

בעצם לא היה לנו שם מושג לאן.

❖

לאחר רביע שעה הליכה אנחנו באמת רואים מקום משונה, כמו פיסת כפר בתחום מדבר, בית עשו מ-לָא ברור מה, אליו הגיעו לארץ אגדית שגודלה כשלושה-ארבעה בתים.

אנחנו מתקרבים למקום, רואים בית מט לנפול. אני יודע שבשלב זה איבדתי אתכם, הקוראים, אבל תישארו עוד קצת ותגלו שהכל אמת.

כאן גם היה שלט עם שם המקום: "בית חוגלה על פני יריחו".

אנחנו דופקים פה, דופקים שם. איש אינו עונה.

היה שם בית נוסף, נקשו גם על דלתו.

איש אינו עונה.

נחמייה פתח את דלת הבית, אליו זה היה הכבש שלו. לדברין, היה נראה לו שהוא שמע איזה קול (משמעותו שהיה נראה לו, שהוא עשה עסק טוב עם הכבש). נכנסנו.

אנחנו נכנסים לחדר די גדול, ובו חמיש מיטות מסודרות כמו מלון. נקי, מסודר, מצוחצת, מריח, מגוהץ. מלון.

זה היה מטורף מכדי להיות אמיתי.

"אולי בכלל מתנו ואנחנו בחלום או ממשו", אמר מתי, חבר שלנו, שהשם שלו די העיד על ההתחששות המופרצת שלו במוות (או אולי על היותו ירושלמי).

אנחנו עדים מתחבטים מה לעשות, ולפתע שומעים קול זר וצורך מהחרינו:

"סוף סוף הגיעם".

"אמאל'ה", זענו.

אישה עתיקה עמדה שם.

"ברוכים הבאים", היא אומרת, "חיכינו לכם".

"לנו?"

"כן, לכם".

"את מכירה אותנו?"

"ممш לא, אבל ידענו שתגיעו".

טוב, תודו שזה כבר ממש משפט בשבייל להימלט ולהציל את נפשנו.

"אנחנו נתקענו כאן", אמרתי בקול רועה.

"כן", היא מסבירה, "אנחנו רגילים זהה. ציפינו לכם".

אני מתחילה לדמיין מה קרה לכל מי שziepo לו כאן, ואיך שאני לא הופך בזה - זה נגמר רע.

❖

"טוב", היא אומרת, "תתמקמו כאן. כפי שראיתם, סיידרנו לכם מיטות, למשה ציפינו לחמישה. זה מה שאנו צריכים. אבל לא נורא. נסתדר גם ככה".

הסתכלנו אחד על השני בביטחון.

"למה את מתכוונת 'נסתדר'?"

"יהיה מנין", היא אומרת.

"מניין?"

"כן, מניין", היא אומרת, "יחד עם בעלי אתם חמישה, יש לנו עוד ארבעה לא רחוק מכאן, ואת העשרי נשיג איכשהו".
ה"מניין" קצת החזר אותו לשפויות.

"גברת, אולי תסבירו לנו מה הולך כאן?"

"היהתי מסבירה לכם, אבל אין זמן, אני חייבת לחם את האוכל. כמעט התיאשתי, חשבתי שבפעם הראשונה לא יהיה לנו מניין להושענו הרבה, אבל תמיד הקב"ה מזמן לנו. אני מציעה שתתකלו ותחכמו עצמכם לשבת. בינתיים אני הולכת לארגן את כל הדברים. יש לנו רק עשרים דקות".

"רגע אחד", אני אומר, "בקשור לאוכל..."

"העופות של הבד"ן, ירקות של גוש קטיף, אני שומרת את השקיות, אל תדאגו. בעלי חרדי יותר ממכם".

❖

היתה שם איזו מלונה קטנה למקלהת. איכשהו התארגנו. למולנו, היו לנו בגדים של חול המועד המתאים לשבת. וכך, דקות ספורות לפני כניסה השבת, היינו נקיים, מצוחצחים, לבושים בכובע ובחיליפה, וחושבים איפה בדיקן יגיע כאן המניין.

אחרי שהתארגנו, הלכנו לסוכה שהיתה שם וראינו אדם מבוגר מאוד, קרוב לגיל 80, עם זקן ארוך, יושב ולומד גمرا.

לאחר דקות אחדות שאנחנו בוהים בו, הוא סוגר את הגمرا ואומר: "בואר אחריי".

אנחנו הולכים במדבר מספר דקות, ולפתע מגעים לבסיס צבאי קטן. שם היו כעשרים חיילים, שכוראה עשו שמירות (מדבר הרי בשטח הגבול עם הרשות הפלסטינית). הצלחנו לקوش חמישה חיילים ולצרכם למניין.

לאחר התפילה חוזרים ל"בית חוגלה", שם חיכתה לנו סעודת מלכים. מי היה מאמין. אפילו לא חלמנו על מצב זה. שרנו במשך שלוש שעות,

ובין שיר לשיר הצלחנו לשמעו מהם את פשר התעלומה המזורה זו ששםה "בית חוגלה".



מסתבר, שהיישוב נבנה על ידי יוסף ואורנה קובוס, שהפעילו את בית הכנסת העתיק ביריחו בשם "שלום על ישראל", דאגו למניינים, לשיעורים ולתפילהות, וזו הגיבו הסכמי אוסלו.

הם אמרוים היו לעשות שלום עם ישראל, אבל מה שקרה בנסיבות הוא, שהשתח הווער לרשوت הפלסטינית, והדבר הראשון שהם עשו, כמו צפוי, היה לשורוף עד היסוד את בית הכנסת שטופח על ידי בני הזוג, ו"שלום על ישראל" עלה בלבהות, לא רק כמתaphore.

בני הזוג וחבריהם הקימו את "היאחזות אלישע", ומשם שיפצו ושיקמו את בית הכנסת וחידשו את התפילות ואת השיעורים, אך לאחר שבעה חודשים, הם פונו על ידי הצבא, וחזרו ושוב פונו עד שהצבא נאות לתת להם שטח ליד "מחנה נבו" - המחנה הצבאי שהיינו בו. במקום הם קראו "בית חוגלה", כשם העיר העתיקה ממוקמת בגבול שבט בניימין "זעבר האbial אל בפתח בית חגלה צפונה" (יהושע פרק י"ח פסוק י"ט).

בתחילה, היו שם מספר משפחות, אך אלה עזבו בגלל תנאי המוקם: מדובר שם ומוסוכן. גם הילדים שלהם עזבו, ובני הזוג קובוס נותרו במקומם, מייצרים מן זית ומין רימוניים שכמותו לא שתייתם מעולם, וכਮובן דואגים לבית הכנסת "שלום על ישראל".



בעל הבית מספר לנו, כי רק לפני שבוע חדרו למקום ערבים, קשוו אותם ולקחו את כל הסוסים והחמורים שלהם.

"נשארכנו קשרים 24 שעות", הוא מספר, "עד שבסיעתא דשמייא הגיעו לכאן חיל שרצה מיז רימוניים, וגילתה אותנו קשרים ומורעבים".

הוא סיפר את הסיפור בanim של שעשו, ולא הבין בארכעת הבחרים שדמיונם מפליג אל מה שמתוכנן להם בלילה האפל. אפילו מתי החוויר כמת.

"יש לנו הסכם עם הצבא ועם הרשות, שפעם אחת בשנה מותר לנו להכנס לבית הכנסת, כਮון בליווי הצבא, ולעורך בו פעילות. אנחנו בחורנו בהושענא רבה.

"בשנים הראשונות היו מגיעים איזה מאותים איש, התקיימים לימוד לילי של הושענא רבה, תפילה וסעודת וריקודים. עם השנים זה הלך והתמעט, אפילו הילדים שלנו ברחו, אבל תמיד איכשהו היה מנין. תמיד הגיעו לכאן במקרה או שלא כמו בחורים, ואני התארגנו לכל מנין.

"גם בשבת, אשתי סדרה חדר בתקווה שיבואו, אבל השבת הלכה והתקרבה, וזה הייתה הפעם הראשונה שאמרתי לאשתי לפני שיצאת לsocca עם בגדי השבת: "זהו, הכל נגמר. לא יהיה מנין. אנחנו באמת לבד".

"וואז הופעתם ונתתם לנו עוד שבת חול המועד סוכות שמחה, ועוד הושענא רבה בבית הכנסת 'שלום על ישראל'."

נשתראה שתיקה.

"למקרה ששאלתם, הלילה נעשה בסוכה שלי את הלימוד, ומחר אנחנו נצא לבית הכנסת ונחפכל. הרי אתם מבינים שלא סתם באתם לכאן".

❖

מושאי שבת הגיע. ראש הישיבה, הרב אברהם גולדשטיין, מתקשר בבהלה: "איפה הייתם? דאגתי לכם!"

סיפורנו לו את כל הסיפור. הוא כל כך התרגש ואמר: "אני אגיע ליריחו עם כמה תלמידים ונעשה את תפילת הושענא רבה בבית הכנסת 'שלום על ישראל'".

וכך היה. בליל הושענא רבה למדנו בסוכה בתמדרה רבה. מעולם לא חשתי התעלות כזו. זו הייתה הרגשה אמיתי שהקב"ה כיונן אותנו לכאן.

בבוקר אני נכנס לאוטו, זהה מתנייע כאילו כלום.נו טוב, הייתה סיבה מדוע הוא נתקע. נסענו ליריחו, מרחק רביע שעיה. נכנסנו לבית הכנסת

המדחים. התפללנו עם הרב גולדשטיין ועם אנשים נוספים, התקיימו הקפות, קול מבשר מבשר ואומר', חביתה ערבה וסודה.

היה זה הושענא רבה הכி מרגש שחוויתי בחיי.



אם הסיפור נראה לכם מדומיין, אתם מוזמנים ל"בית חוגלה" שנמצא... האמת... לא ברור איפה, אבל מה שבתו, על כביש הבקעה, דרוםית מבית שאן. יתכן שהיא שילוט מקרטון או מעץ וייתכן שהוא בדיק גנב אותו. מכשיiri ג'.פ.אס. מזהם את המקום.

כיום אני נשוי, אב לבן, ומארגן אירופי תשובה בכל רחבי הארץ, וכשאני עובר בכביש הבקעה, תמיד אכנס ל"בית חוגלה" ואשתה את מין הרימונדים המדהימים והבריא של הגברת אורנה קובוס.

אגב, בקשר לככש? הוא הסתובב קצת ליד ישיבת התפוצות, נחמה נקשר אליו מאד, אף שכולם ראו בו האשם היחיד על המפגע.

עד שיום אחד הגיע איזה איש מזוקן, לבוש בלויי שחבות, והתעניין אם אפשר לקנות אותו בשבייל סעודת הברית של הבן שלו.

נחמה אמר שהוא מוכן למכור לו. האיש אמר שאין לו יותר מחמש מאות שקלים.

נחמה אמר לו: "תן עשרים שקל ושיהיה לך לבריאות".

האיש הסתכל עליו פעם-פעמים, הוציא מכיסו 20 שקל ונמלט משם עם הכבש לפני שנחמה יתרחט.



תודה לאיציק בצון ("הפקה ממוגנת") על הסיפור המדהימים.