

סוכן שב"כ הפעיל בתחום מסגרת ימנית קייזרונית, חושף התארגנות לאמנית וمبיא למעצר "חבריו". נשמע מוכך, לא? אלא מה, במהלך שהותו במסגרת, הוא נזקט פעולות נוספות שלא היו במסגרת פעילותו החשאית. זהו סיפור הנע בין בוגדות לנאמנות, זראות וחברות. סיום נוסף לשאלת הנצחה: "מי אויב מי יידר?"

## הסוכן

**ל** דلتִי בבית הרוס. אבֵי היה אָדָם חַוְלָנִי. מאז שהיכרתי אותו, התרגשתי לראותו במיטה או בבית חולמים. אימִי נשאה בעול הבית, והקשישים שעברו עליה - גרמו לה להיות אישה מרירה ולא קללה. כיוּם, כשהאני יודע מה עבר עליה ובאיזה התמודדות היא עמדה, אני מעיריך אותה מאר.

אבל אז, נעני בין אמא קשוחה, לאבא חלש ולא מורגש. מובן שזו לא הוסיף במיוחד לעיצוב הנפשי ולשמחת החיים שלי. הייתה ילד דחוי ועצוב, וגדלתה לנער עם בעיות חברתיות ונטיות להסתגרות.

כיוון שהגעתי מבית מסורתי, נכנסתי למסגרת דתית לאומית (לא ישיבת הסדר), שהודקה על ידי אדם ידוע מאר. הישיבה נחשבת כישיבה ימנית קייזרונית. אני חשב שהשם הזה יצא בגלל האיש שהקים אותה, ומthonה הנחה שהבחורים שבאים ללמידה שם - כנראה קייזרונים כמוותו. אבל זה לא היה מדויק. אני, למשל, הגעתי לשם כי זה היה המקום היחיד שהסכימים קיבל אותה.

מדובר במסגרת שלומדים בה בחורים מעטים. ואם הייתה בודד לפני שהגעתי אליה, נעשה בודד עוד יותר בתוכה. למעשה, היה שם אוסף של בודדים שלא קיימו קשר חברתי זה עם זה.

שקעתי שם. פשוט שקעתי. אישית ונפשית. חשתי עזוב ובודד, ולמעשה איבדתי את רצון החיים שלי. היו ימים של עצב ודיכאון, בהם התפלתי לה' שיקח אותי. הלב שלי היה נשרף בתוכי, פשוט לא יכולתי להמשיך לסלול. הבדיקות הרגה אותי. הפחד מהעתיד ייסר אותי וגרם לי סבל בילוֹר.

בגלל מצב הרוח שלי, נותרתי בלבד בחדר. איש לא רצה להתגורר איתי. הלכתי ושקעתי בעולם שכלו שינה ודיכאון.



יום אחד הגיע אליו לחדר בחור חדש, בשם יאיר. "אמרו לי שיש לך כאן מקום", אמר. משכתי בכתפי באדישות, והוא התקם על המיטה האחרת.

במשך כמה ימים רأיתי אותו רק בצהרים ובלילה. הוא השתתף בתפילה, בלימודים ובארוחות, ואני כמובן, נשארתי בחדר. הייתה זו התקופה הקשה ביותר של הדיכאון שלי.

בוקר אחד, אני מתעורר בערך בשעה 12:00 ורואה ליד המיטה ארווחת בוקר: לחם, ביצה קשה, תה וסלט. לא נגעתי בזו (באותם ימים כמעט ולא נכנסתי אוכל אל פ').

יאיר הגיע בערך בשעה 13:00, ושאל מדוע אני אוכל. אמרתי לו שאין רעב. הוא לקח את המגש המלא וייצא מן החדר. לאחר 10 דקות הופיע עם ארווחת צהרים.

"אתה חייב לאכל", אמר לי. מתוך אי נזימות נגשתי כמה ניסות בשניצל ובפירה, וחזרתי לישון. כשהתעוררתי בערך בשעה 16:00, המגש כבר לא היה שם.

בזמן ארווחת הערב, הוא הגיע שוב והניח לפניי מגש. הוא לא ניסה לשכנע אותי לאכול. פשוט ישב על כסא וקרא ספר כלשהו.

הדראה שלו מאד נגעה ללבבי. למרות חולשת הנפשית. שאלתי לשמו והודיתי לו. כאשר ראה שאני פונה אליו, אמר לי: "תראה, אני לא רוצה להתעורר לך בחיים, אבל אולי כדאי שתתפל בעצמך. אל תשאיר ככה את המצב".

אמרתי לו שאני לא רואה שום תקווה לשיפור המצב. מבלי לשים לב מצאת את עצמי שקווע איתו בשיחה.

יאיר התגלה כפסיכולוג ממש. הוא ירד לשורשי הבעיה שלו, ניתח אותה, הבין ללבבי, ואפילו הצדק את חששותי. עוז לי מאד, שמיישחו מבין אותו ולא מאים אותו במצבי. הוא ניתח באזוני את השפעות הילדות שלי על הנפש, ונתן לי להבין כי אותן הדברים שפגעו בי - הם אלה היכולים לבנות אותי, אם אשכיל להתגבר עליהם ולהשלים אותם. הוא לא היה סתום בחור, הוא היה חצי פסיכולוג.

אחרי כמה שיחות נפש, הוא הצליח להוציא אותי מהמיתה, בזרה אל ספסל הלימודים, ובמקביל שכנע אותי להתחיל טיפול פסיכולוגי. ניסיתי להתחמק מזה. המילה "פסיכולוג" הפחדה אותי, אבל הلتכתי. במבט לאחרו - אני חושב שהלכתי נגד רצוני, ומשום שהוא רצה. כזו השפעה הייתה לו עליי.



מהר מאד הבינו גם אחרים באישיות של הבחור המקסים זהה, ותווך חדש אחד הפק יair להיות כעין מנהיג ואיש סוד של כולם. ציפיתי שהוא יעבור מחדרי, כדי להצטרף לבחורים חברותיים יותר, אך הוא לא העלה על דעתו לעשות זאת. החדר שלנו הפק למועד עלייה לרגל של בחורים שרצו להתייעץ ולשוחח איתנו. מבלי משים, מצאת את עצמי במרכז החברה. בין השאר, משומ שהוא חיבר אותי להרבה בחורים ושיחות שנערכו בחדר.

מצב רוחי השתפר ללא היכר. סוף סוף חשתי רצוי ומלא עניין. הטיפול הפסיכולוגי גם הוא עשה את שלו. למדתי להשתחרר מהשפעות העבר

ולהMRIA בכוחות עצמאיים, במקום לשקווע ברוחמים עצמאיים (זו אחת ההגדרות של הפסיכולוג).

בעצה אחת עם הפסיכולוג ורבני הישיבה, התחלתי, במקביל ללימודים בישיבה, למד בבית ספר יסודי. שם רأיתי הצלחה רבה, וניתן לומר שהשתקמתי.

קשרי עם יאיר הלכו והתזקנו. הזמנתי אותו לביתי, והוא הגיע - על אף שבאמת לא היה מה לעשות בבית הקודר שלי. הוא עצמו לא הזמין אותי לביתו. פעם אוזרתי אומץ ושאלתי אותו על כך, ספק בבריחות הדעת ספק בטרוניה, והוא ענה לי בלי להתבלבל: "חכה, עוד לא הגיע הזמן."



יום אחד פשטו כוחות משטרה ושב"כ על הישיבה, ועצרו עשרה בחורים, בחשד להתארגנות מחרתית נגד ערבים. הם הגיעו עם רישומות מלאות ומיקום חדרים מדויק. הם הגיעו לחדר שלי ועצרו את יאיר. הם ידעו בדיקוק היכן הוא ישן, ואיפלו לא ניסו להעיר אותו. תוך שלוש דקות היו הבוחרים על הנימיות, והישיבה על הרגליים.

השתוררה בהלה נוראה. מה שהפחיד יותר מכל, היה המידע המדויק של אנשי השב"כ. הם ידעו בדיקוק באיזו מיטה ישן כל אחד. הייתה להם מפה עם מספרי החדרים, תרשימים מיטותיהם של כל אחד מалаה שרצו לעצור. היה ברור שהם מפנים הלשין.

כולם חשו בכוולם.

למהירות, כשהבאתי לחדר האוכל, הרגשתי שהוא מוזה. רأיתי שכולם מתרכזיםMine. בהתחלה חשבתי שנדרמה לי, אך הפנים של כולם אמרו חסד.

כשהזרתי לחדר, גיליתי שמשהו פיזור לי את החפצים. הבנתי שהחוודים بي שאני הבוגד.

הלכתי אל חברי ושאלתי מה הם רוצחים ממי, אך הם נמנעו מלענות לי. הרגשתי שאני מתמודט. הלכתי לאחד מרבני היישיבה, וגם הוא התחמק ממני. שאלתי אותו מה עם "החושד בקשרים לוקה בגופו". הוא ענה לי: "אף אחד לא אמר שחושדים בכך". בקיצור, התחמק.

הבנתי שהוא נסגר עליי, ואני לא יכול אפילו להוכיח את חפותי. לקראת הערב התחלה להבין שפשות מסווגן בשביili להישאר באיזור.



ההצלה שלי הגיעה מכיוון בלתי צפוי. בלילה השנייה הגיעו שוב המשטרה ועצרה אותי יחד עם עוד בחור, שהיה בין אלה שהחשידו אותי. הגיעו למתקן חקירות, ושם התחילו לחקור אותי על כל מיני דברים שלא היה לי שום קשר בקשר אליהם. השתדלתי לעונת את האמת. הם שאלו הרבה על יair, ואני רק שיבחתי אותו ואמרתי שלא ראייתי שום פעילות מוזרה מצדך.

באישון לילה, הם הובילו אותי לביזיון, תוך כדי צעקות ומכות לתאי המעצר, שם נכלאו כל הבוחרים מהיישוב. כולם ראו את התנהגותם כלפי והחליטו לצעוק על החוקרים.

אני דוקא שמחתי על כל מה, משומם שהיה ניקתה אותי מחשש. הוכנסתי לאחד מהתאים. היה שם עץיר נוסף – יair.

התחלתי לשאול אותו מה קרה ובמה חדשים בנו, אך הוא סימן לי שאשתוק. לאחר מכן רשם לי פתק: "תשתווק. פשוט אל דבר כלום ותצא מזה".

כמה ימים הייתי עזoor יחד עם כולם. לאחר מכן שוחררו שבעה מבניינו, ללא הגשת כתבי אישום, וארבעה נוספים נעצרו עד תום ההליכים, והוגשו נגדם כתבי אישום על פועלות ותכנון פועלות נגד ערבים.

ורק אחד לא שוחרר, אך גם לא הוגש נגדו שום כתב אישום. הוא פשוט נעלם כאילו בלעתו האדמה, ויוותר לא ראיינו אותו או פגשנו אותו מעולם.

היה זה יאיר - חבר החדר שלו.

בהתחלת חשבונו שאולי העלימו או כלאו אותו ללא משפט. הרי הכל ניתן להאמין עליהם. אך מידיעות שהגיעו מרובע העצורים, היה ברור שיאיר, הבחור המקסים הזה שחיה בתוכנו, למד איתנו, ישן איתנו, ושאותו אהבנו באמת ובתמים - היה סוכן שב"כ, שהושתל אצלנו בישיבה כדי לעקוב אחד התארגנויות אסורות.



קשה לתאר כמה כענסנו עליו ועל השב"כ. לא רק בגלל שארבעה מחברינו נעצרו, אלא בגלל שבbero אצלנו את המושג "חברות". מה שהם עשו לא ימבה מליבנו לעולם. איש מבינינו לא יאמין עוד בחבר. יאיר היה כל מה שחבר צריך להיות - והוא התגלתה כבוגר.

בתחילתה עשיתי גם אני וקילתי בלבבי את יאיר. אבל אחרי כמה ימים, פתאום חשתי אייזו תחשוה, שבתחילתה גירשתי אותה בכעס ובפחד, אך היא לא הרפחה ממני. חשתי געגועים אליו. אני יכול להסביר מדוע. ככל שהשבתי עליו, היכרתי בעובדה שהבחור הזה - בוגד או לא - הצליל את החיים שלו. הוא הוציאו אותו הדיכאון העמוק בו הייתה שורי, גרם לי להאמין בעצמי, וב עצמי בנה אותו מהיסוד. ככל שהשבתי על כן, גבר התסכול שלו. מצד אחד, עשיתי איך בן אדם יכול להיות צבוע שכזה. אך מצד שני, היכרתי בעובדה, שהוא התעניין بي, לא בתוקף תפkid, אלא במטרה לעוזר לי.

הגעתו למסקנה, שהוא "סידר" גם את המrecht שלו, במטרה לנ��ות אותו מכל חשד. דמיינתי אותו אומר לחבריו בשב"כ: "יש Aiזה בחור שיוכל

לסביר מכל העניין. תעשו טובה, תעצרו אותו כדי להוריד ממנו את החשדות." זה ממש חימם את ליבי.

התחלתי לשחזר את התנהגותו כלפיי, והגעתי למסקנה שאני צריך לעשות הפרדה, בין הדברים הרעים שעולל לכמה מחברי, לבין התנהגותו הנאצלת כלפיי. לא העזתי לשטף את חבריי במחשבות שלי. מה עוד שרוח של חדשנות החלה לשורר בין הבחורים, דבר שהוביל לתחלופה בישיבה, כאשר איןך יודע מי לך - מי לצריך.

חשבתי על כך, שהנזק שגרם יאיר, לא התבטה רק כלפיו אותם בחורים שקיבלו עונשים קלים יחסית, אלא באוראה החשדנית שיצר, שמנעה יכולת התאגדות נוספת בישיבה.



עברו שמונה שנים מאז. אני נשוי, אב לארבעה, ומתגורר מעבר לקו הירוק. אינני קשור לישיבה ההיא עוד. במהלך השנים, הלכה הכרת הטובה שלי כלפיו והתגברה עד מאד. גם את מעשייו הרעים, אני מסביר בכך שפועל מתוך מניע אידיאולוגי, כדי למנוע התלקחות על רקוואומני. אני יודע שאיש לחבריי לישיבה לא יסכים למחשבות האלה, אך אני יכול שלא לסנגר עליו.

גם כיום, אחרי כל כך הרבה שנים, עלות דמעות בעיני כאשר אני נזכר בו. כאב לי שנעלם מחיי, כאב לי שהוא בודאי חושב שאני כועס עליו או שהוא אותו. הייתי רוצה לפגוש אותו פעם אחת ויחידה, אפילו בלי לדעת את שמו האמתי, ולומר לו: "תודה על כל מה שעשית למען. תודה על החפקיד שמילאת כל כך במסירות, מתוך ליבך הטוב. החפקיד עליו לא שלימו לך בשב"כ."

כעת, כשהאני כותב את המילה הזו - "שב"כ" - אני יודע היטב שלא אפגוש אותו לעולם.

